



Η ΚΟΔΕΠ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ (ΓΙΟΡΤΗ) ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η γιορτή της γυναίκας αποτελεί ημέρα μνήμης των θυσιών και των επιτευγμάτων όλων των γυναικών του κόσμου, αλλά συνάμα και ημέρα ευαισθητοποίησης και δράσης.

Το μήνυμα της ισότητας των δυο φύλων για ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς εν μέσω πανδημίας η ενδοοικογενειακή βία αυξήθηκε δραματικά, οι γυναίκες επιβαρύνθηκαν περισσότερο λόγω πανδημίας μιας και βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας (το 76 % των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής μέριμνας και το 86 % των εργαζομένων στον τομέα της προσωπικής φροντίδας στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας είναι γυναίκες), ενώ επλήγησαν σοβαρά και στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ.

Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. θέλοντας να τιμήσει και φέτος την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση, μοιράζοντας είδη ατομικής υγιεινής σε 50 ωφελούμενές της, με τήρηση όλων των μέτρων ατομικής προστασίας, σε προγραμματισμένα ραντεβού που είχαν προκαθοριστεί.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η επιλογή των γυναικών έγινε με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Ο Πρόεδρος της ΚΟΔΕΠ κ. Ιωάννης Βοϊδονοκόλας ανέφερε σχετικά:

«Σήμερα τιμούμε στο πρόσωπο της κάθε γυναίκας τη μητέρα, την αδερφή, τη σύζυγο, την κόρη, τη φίλη, τη νοικοκυρά, η την εργαζόμενη, την επιχειρηματία, τιμούμε τη γυναίκα που αγωνίζεται, που αντιστέκεται, που πετυχαίνει.

Ειδικά φέτος όμως, η σκέψη μας βρίσκεται κυρίως στις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα σωματικής ή λεκτικής βίας και σε σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης, αλλά και στις γυναίκες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης έναντι του κορωνοϊού, τις γιατρούς, νοσηλεύτριες και λοιπό υγειονομικό προσωπικό.

Το κίνημα #MeToo μας υπενθυμίζει ότι έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσουμε μέχρι την εξάλειψη της οποιαδήποτε μορφής βίας έναντι των γυναικών, ενώ οι γυναίκες με τα «Λευκά» μας υπενθυμίζουν ότι δεν είναι μόνο



εκείνες που μας φέρνουν στη ζωή, αλλά και εκείνες που μας φροντίζουν καθόλη τη διάρκειά της.

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από καρδιάς στις ηρωίδες της καθημερινότητάς μας!

Ένα ευχαριστώ που πρέπει να το λέμε κάθε μέρα, και να το φωνάζουμε λίγο πιο δυνατά κάθε χρόνο στις 8 του Μάρτη».